

Jenny Omvlee

Vrijwilliger bij Achter de gevels van Delft

‘Ik leer de inwoners van Delft beter kennen’

Nederland is een land van vrijwilligers. Dagelijks zetten vele mensen zich belangeloos in om anderen in onze samenleving een handje te helpen. Wie zijn die vrijwilligers? Wat doen ze voor werk? En wat brengt dat hun? In de rubriek Voor Elkaar zetten we zo’n vrijwilliger in het zonnetje. Omdat ze dat verdienen!

TEKST EDUARD VAN AREM FOTOGRAFIE STUDIO OOSTRUM

- 1 Wie is Jenny Omvlee?** “Ik ben een molenaarsdochter, afkomstig uit Drenthe. Ik heb in Groningen mijn opleiding tot bibliothecaresse gedaan. In 1978 zag ik een vacature bij de bibliotheek van de Technische Hogeschool Delft, nu de TU Delft. Ik werd aangenomen, verhuisde naar Delft en daar woon ik nog steeds. Ik heb 40 jaar in verschillende functies bij de TU gewerkt en ben in 2018 met vervroegd pensioen gegaan.”
- 2 Achter de gevels van Delft, wat is dat precies?** Bij Achter de gevels van Delft verzamelen we verhalen over huizen en panden in Delft. Het gaat om informatie over de bouw en verbouwingen, over de locatie en over de eigenaren en de bewoners. De verhalen, met foto’s en tekeningen, publiceren we op onze website. Zo houden we een stuk van de geschiedenis van Delft levend. Daartoe organiseren we ook een cursus historisch huizenonderzoek. Sinds 2017 zijn we aangesloten bij de historische vereniging Delfia Batavorum.
- 3 Waar bestaat jouw vrijwilligerswerk uit?** “Ik ben de webmaster van www.achterdegevelsvandelft.nl. Ik krijg de verhalen en het beeldmateriaal binnen nadat ze door de eindredactie zijn gelezen en geredigeerd en zorg vervolgens dat het netjes geplaatst wordt. Ik maak een pagina op de website en plaats berichten op onze Facebook- en Twitterpagina’s, met een link naar de website. Verder doe ik het onderhoud van de website. Pagina’s regelmatig bijwerken, updates verzorgen, dat soort werk.

“Met ons huizenonderzoek houden we de geschiedenis van Delft levend”

- 4 Hoeveel tijd besteed je gemiddeld aan vrijwilligerswerk?** “Dat wisselt per week. Met Achter de gevels ben ik gemiddeld zo’n vijf uur per week bezig. Daarnaast ben ik ook webmaster van Delfia Batavorum. Verder verdiep ik me in de geschiedenis van het Rode Kruis Delft dat volgend jaar 150 jaar bestaat. En ik ben actief bij Bridgeclub Prometheus. Ik verveel me niet!”
- 5 Wat vind jij een mooi verhaal van een pand?** “Het verhaal van een echtelijke twist in het huis aan de Kolk 22. Leendert Brederveld woonde daar met zijn vrouw Jannetje Ariens. Ze hebben veel ruzie en hij slaat haar ook. In januari 1701 vraagt Jannetje de burens om boven in een kamertje te gaan zitten om te horen wat er gebeurt. ‘Ik geef u liever de donder op uw ziel, U vervloekte teef’, zo schreeuwt Leendert. Vervolgens getuigen de burens bij een notaris, zodat zij een echtscheiding aan kan vragen. Iets wat zelden voorkwam in die tijd. Het is maar één van de vele bijzondere verhalen die op de site staan. Zo leer ik veel van Delft en zijn bewoners kennen en dat is erg leuk.” ●