

Nieuw in 1940

Ten westen van Delft, in de Voordijkhoornsepolder werd vanaf 1940 een nieuwe woonwijk gerealiseerd. In de gemeenteraad (februari 1940) viel al snel het woord "ministerswijk". De raad stelde namen vast zoals de Tak van Poortvlietstraat, Cort van der Lindenstraat, Mackaystraat enz. In juli 1940 werden de toegangswegen benoemd, de Colijnlaan en de Kappeijne van Copellostraat. Het net getrouwde stel Arie Bakker en Evy Beer betrokken in februari 1941 dus in de Tak van Poortvlietstraat een nieuwbouwhuis.

In het najaar van 1940 betrok op nummer 16 de familie W. van der Eijk met vier kinderen hun nieuwe huis. De poort tussen nummer 18 en 20 wordt door de kinderen van toen vooral herinnerd als een verstopplaats tijdens het spelen en als een "scharreplek" toen ze puber waren.

De meeste woningen in de 'ministersbuurt' zijn zover bekend in opdracht van het gemeentelijke woningbedrijf gebouwd. Tot ver in de zestiger jaren werd wekelijks de huur opgehaald door een geldloper. Dat de gemeente eigenaar van de woningen was kwam de bezetter in de oorlog goed uit. Als er door de bouw van verdedigingswerken langs de kust inwoners uit Scheveningen hun huis uit moesten, kregen ze als alternatief huisvesting in de ministerswijk in Delft aangeboden.

Piet van der Eijk