

Beste Piet van der Kruk,

(.....)

Toen ik ging studeren aan de TH, zei mijn vader: 'Ga maar een kamer zoeken in de stad, want het wordt tijd dat je het huis uit gaat'.

Wij woonden op Oude Delft 45. Mijn ouders en tien kinderen in een heel oude huis met eiken kapspanten die kraakten als er veel wind stond. Ik heb er met veel plezier gewoond. Maar Vaders wens wat wet en ook wel uitdagend.

Met een medestudent: Ben van der Schaaf, uit Voorburg, ben ik toen op kamers afgegaan. Maar we vonden niet veel tot we stootten op Achterom 14, dat te koop stond.

Daar was Jaap Creutzberg, zoon van een Haagse advocaat, die een praktijk had aan de Zeestraat in Den Haag, begonnen met een verbouwing, maar niet veel verder gekomen dan afbraak van het dak op het achterhuis. Hij stopte met zijn studie in Delft en wilde van het huis af. Het stond te koop.

Mijn vader heeft het pandje toen gekocht van de vader van Creutzberg.

Met hulp van Piet Jansen, een tekenaar op vaders bureau, die van huis uit timmerman was en een metselaar uit de buurt van Breda: Van Gageldonk, hebben we het huis toen omgebouwd, zodat er drie studenten konden wonen. Veel zelf gedaan, met name schilderwerk.

Ik trok er in, samen met Ben van der Schaaf en Peter Paul Bedau, zoon van de architect Bedau uit Goirle, die ook met Bouwkunde begon in Delft. Hij heeft later het bureau van zijn vader voortgezet.

Het huis was oorspronkelijk een winkel geweest. Dat zie je nog aan de pui beneden. In die winkelruimte werd achterin een nieuwe trap geplaatst met een wc er onder en een klein keukentje. In de achterkamer woonde P P Bedau. Via zijn kamer kwam je op een plaatsje/ tuintje. Daar was nog een schuurtje waarin een vat olie lag om de oliekachel in de kamers mee te stoken. Via een pompje op zolder kwam dat weer naar de kachels in de kamers. Het vullen gebeurde met een dikke slang uit een tankwagen, dwars door het huis heen. Soms vergaten wij nieuwe olie te bestellen, dan kon je enkele huizen eerder op het Achterom een tankje olie halen bij een winkeltje in van alles en nog wat. Ik denk dat het een oude waterstokerij was.

In de zolderkamer woonde Ben van der Schaaf. Ik had de kamer op de eerste etage. Achter boven was ook nog een doucheruimte met een heel oud kozijn. Ook de kozijnen en de tuindeur in de achterkamer waren erg oud, maar in goede staat.

In de winkel stalden we onze fietsen en hadden we een tafel om aan te eten.

Warm eten deden we in de studentenmensa in het Barbera-klooster.

Ik heb er bijna drie jaar met plezier gewoond.

Ben van der Schaaf verliet ons groepje na een jaar omdat hij wilde intreden bij de paters Dominicanen. Hij heeft het daar niet heel lang volgehouden. Hij is getrouwd, maar jong overleden.

In zijn plaats kwam een eerstejaars waarvan ik de naam niet meer weet. Bedau ging op zolder wonen, de nieuweling beneden achter.

In die tijd besloot ik te stoppen met mijn studie aan de TH, omdat ik priester wilde worden. Ik heb toen twee jaar Latijn en Grieks gedaan op de Schola Carolina in Den Haag, geleid door Jezuiten. Een opleiding voor 'late roepingen'. Van daar ben ik naar het Groot Seminarie in Warmond gegaan om de verdere priesteropleiding te volgen voor ons nieuwe bisdom Rotterdam. Het laatste jaar (zesde) werd de opleiding samengevoegd met die van de paters Jezuiten en enkele kleinere pater congregaties in Amsterdam. Zodoende heb ik nog een jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt en vooral stage gelopen in parochies, vooral in Osdorp.

In Achterom 14 hadden we een 'werkster', mevr. Zee, die om de zoveel weken de bezem erdoor haalde. Met studenten geen luxe.

Enkele huizen verder zat kapper Koeslag. En om de hoek een heel klein slagerszaakje, voor wat brood beleg. Daar zat ook een 'zware protestantse' kerk op een binnenterrein.

Achter keek je uit op een pakhuis.

Ik herinner me ook de groentezaak van uw familie aan de overkant, maar daar kwamen we niet zo vaak.

Na mijn vertrek had mijn vader het huis nodig voor een tekenaar van zijn architectenbureau. De studenten werd de huur opgezegd en het gezin van Dick Zeelenberg heeft er tot een paar jaar terug gewoond. Ik heb hem en zijn vrouw nog eens bezocht, toen ik in Rijswijk werkte. Hij had het huis inmiddels gekocht van mijn vader.

Tot zover mijn herinneringen.

*Willem Froger,
Rotterdam*